

Programma

UNIZO ALTO Japan: Wereldexpo 2025

Vragen over dit traject?

sofie.arslijder@unizo.be

0472 37 41 45



Met de Wereldexpo is Japan in 2025 het epicentrum van technologische innovatie en culturele pracht, en we hebben jouw stoel alvast gereserveerd voor deze ongelofelijke ervaring!

Dag 1 – Donderdag 1 mei:

Zaventem – Dubai

Afspraak rond de middag in Zaventem voor onze check-in op de namiddagvlucht met de top Airline Emirates richting Dubai.

Dag 2 – Vrijdag 2 mei:

Dubai – Osaka

We stappen over op de vlucht die ons brengt naar Japan. Osaka staat in Japan bekend als de 'stad van het eten' en is beroemd om zijn Kuidaore-cultuur, wat letterlijk betekent 'eet jezelf failliet'.



unizo **ALTO** mikt hoog, net als jij!



Meer te weten komen? sofie.arslijder@unizo.be - 0472 37 41 45

Dag 3 – Zaterdag 3 mei:

Expo 2025

Tijdens ons bezoek aan de Wereldexpo met als thema 'Designing Future Society for Our Lives' zal je versteld staan van de nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen die worden gepresenteerd. Daarnaast is het ook een geweldige kans om meer te leren over andere culturen en hun tradities.

Na de inleiding van de gids kan je op eigen houtje de verschillende paviljoenen bezoeken.



Dag 4 – Zondag 4 mei:

Hiroshima – Miyajima

Vandaag reizen we naar Hiroshima per bullet train of Shinkansen, de beroemde hogesnelheidstrein die bekend staat om zijn snelheid, comfort en betrouwbaarheid.

Hiroshima heeft een rijke geschiedenis en is de plek waar de atoombom werd gedropt tijdens de Tweede Wereldoorlog. We brengen een bezoek aan het Hiroshima Peace Memorial Park en het bijhorende museum. Het park is ook de thuisbasis van het A-Bomb Dome, een overblijfsel van de bominslag en een symbool van vrede en hoop. Een plek waar we samen even stilstaan.

Later deze dag trekken we met de ferry naar Miyajima, ook wel bekend als het Heilige Eiland. Het is beroemd om zijn prachtige Itsukushima-schrijn, dat op palen boven het water staat en alleen toegankelijk is bij vloed.



Dag 5 – Maandag 5 mei:

Expo 2025

De Wereldexpo is een uniek evenement dat slechts om de vijf jaar plaatsvindt. De exposities zijn vaak verdeeld over verschillende paviljoens en thema's. Daarnaast zijn er tal van activiteiten binnen en buiten de expo, shows en evenementen om bij te wonen. Ervaring leert ons dat enkel één dag bezoek aan de expo niet voldoende is.



Dag 6 – Dinsdag 6 mei:

Osaka – Kyoto

Het moderne station van Kyoto is een attractie op zich vanwege het opvallende ontwerp en de vele faciliteiten. Kyoto staat bekend om zijn rijke geschiedenis, cultuur en werelderfgoed. Vandaag staat een reeks hoogtepunten op het programma.

We beginnen ons bezoek aan Kyoto met een van de meest beroemde bezienswaardigheden: het Kinkaku-ji-tempelcomplex, ook bekend als de Gouden Tempel, met drie verdiepingen bedekt met bladgoud. Daarna gaan we naar de Ryoanji-tempel, bekend om zijn Zen-tuin met zorgvuldig geplaatste rotsen en grind, een serene plek om te ontspannen en te mediteren. Vervolgens is een bezoek aan Ginkakuji, ook wel het Zilveren Paviljoen genoemd.

We sluiten de dag af bij de Fushimi Inari-taisha-schrijn. Het is een van de belangrijkste shinto-heiligdommen in Japan en staat bekend om de duizenden oranje torii-poorten die de wandelpaden van de berg omringen.



Dag 7 – Woensdag 7 mei:

Kyoto

Begin je dag met een traditionele Japanse theeceremonie met omkadering. Hierna volgt een bezoek aan de prachtige Kiyomizudera-tempel. Vanaf het terras kan je genieten van een adembenemend uitzicht over de daken van Kyoto.

's Avonds bezoeken we het Gion District; de wijk van de geisha's, met smalle straatjes, traditionele Japanse gevels, restaurants en antiekwinkels. Tijdens het diner zijn we te gast bij een maiko. Maiko's zijn leerling-geisha's die traditionele Japanse kunst, zoals dans en muziek, beoefenen.



Dag 8 – Donderdag 8 mei:

Kyoto – Tokyo

Ons bezoek aan Tokyo begint in Shinjuku. Deze wijk heeft enerzijds de bruisende clubs en karaokebars van het neonverlichte Oost-Shinjuku en anderzijds de chique hotelbars en restaurants van het wolkenkrabberdistrict.

Van deze drukte gaan we naar het prachtige Meiji-heiligdom, een oase van rust in het midden van de stad, waar je de Japanse cultuur en geschiedenis kunt ervaren.

Verder naar het epicentrum van uitzonderlijke mode: Harajuku. Dit is een behoorlijk grote wijk in Tokyo die vooral bekend staat als dé modewijk van Japan. Bizarre glitter pakjes, cosplay kostuums, ruige punk sieraden en beeldige lolita jurken en winkeltjes vind je er in overvloed.

We eindigen onze verkenning aan het beroemde Shibuya-kruispunt, een van de drukste en meest iconische kruispunten ter wereld.



Dag 9 – Vrijdag 9 mei:

Tokyo

Een bezoek aan Tokyo is pas compleet als je kan ervaren hoe het dagelijkse leven in Tokyo eruitziet. Daarom starten we 's morgens ons bezoek aan de Tsukiji vismarkt. De charme van de oude straatjes vol met visventers en marktstalletjes vind je enkel hier in Tsukiji. Het is een heerlijke plek om te vertoeven en meer te leren over de Japanse keuken én te proeven.

Daarnaast bewonderen we de iconische Tokyo Tower die een exacte kopie is van de Franse Eiffeltoren.

Nabij is de Zojo-ji, een belangrijk boeddhistisch tempelcomplex. Vooral de kleurrijke herinneringsbeelden van de jonge kinderen zijn er heel bijzonder.



Dag 10 – Zaterdag 10 mei:

Tokyo

De laatste dag van onze rondreis in Japan is aangebroken. We hebben nog een volle dag om te genieten van alles wat Tokyo te bieden heeft.

Een bezoek aan Asakusa mag zeker ook niet ontbreken. Het is één van de meest historische en culturele wijken van Tokyo. Asakusa staat bekend om zijn beroemde Senso-ji-tempel, die dateert uit de 7e eeuw en de oudste tempel van Tokyo is.

We komen vandaag langs het keizerlijk paleis. Een druk gefotografeerde plek is de Nijubashi brug, een dubbele boogbrug ten Oosten van het keizerlijk Paleis. Verder naar de Tokyo Sky tree, het hoogste gebouw van Japan. Van hierboven zien we pas hoe gigantisch Tokyo is!

We sluiten onze reis af in Akihabara om kennis te maken met de wondere wereld van de Japanse popcultuur.



Dag 11 – Zondag 11 mei:

Tokyo – Dubai – Zaventem

De vlucht vanuit Dubai naar Brussel komt aan rond de middag.

Praktisch

Inclusief*

- Vlucht heen en terug (incl. 23kg bagage) met maaltijd & drank
- Alle overnachtingen met ontbijt
- Alle lunches & diners
- Lokale gidsen (Nederlands & Engels)
- Toegangsticket Wereldexpo & bezoeken
- Transport & bullet trein met bagagetransfer
- Luchthaventaksen & garantiefonds

*Prijs kan onderhevig zijn aan de waarde van de yen

Exclusief

- Supplement single room:
 - Double room for single use: €1.295
 - Pure single room (1 bed): €795
- Persoonlijke uitgaven
- Hoteltaksen
- Annulatie- en bijstandsverzekering

